

Ett meddelande från Hans Helighet Drikung Kybgon Thinley Lhundup i samband med coronaviruset (COVID-19)



10 mars 2020

Eftersom coronaviruset (COVID-19) fortsätter att sprida sig över hela världen tar jag tillfället att be alla Drikung Kagyu-kloster, center och lärjungar, såväl ordinerade som lekmän, att från och med nu under virusutbrottet utöva Dakini Parnashavaris sadhana och recitera hennes mantra dagligen.

Parnashavari, modern till alla buddhor, är en dakini som manifesteras i denna form [se nedan] med aspirationen att eliminera sjukdom. För en tid sedan skickade jag ut en kort sadhana för Dakini Parnashavari [se nedan]. Jag uppmanar alla att utöva denna sadhana med kärlek och medkänsla.

Denna gång vill jag dela med er en medellång sadhana för Dakini Parnashavari [kan laddas ned på https://ratnashri.se/P_M.pdf, övers. anm.] från Kyobpa Jigten Sumgöns samlade verk. Till och med fotnoterna till denna sadhana är tagna ur hans skrifter. Om du vill veta mer om Dakini Parnashavaris vas-sadhana (tib. bumdrub) går det att läsa i Kyobpa Jigten Sumgöns samlade verk.

Det är min förhoppning att denna sadhana översätts till så många språk som möjligt för att kunna spridas vitt och brett.

Jag bönfäller att genom denna utövning må all negativ karma och hinder hos både de avlidna och levande skyndsamt elimineras och att de utan dröjsmål uppnår buddhaskapet.

Konchok Tenzin Kunzang Thinley Lhundup, den som är välsignad med Dharma-namnet Gyalwa Drikungpa,

Den 16: e dagen i den första tibetanska månaden i järnråttans år, Escondido, USA.

Hyllning till Moder Parnashavari som eliminerar all sjukdom



Ur mandalan av dharmakayas ofantliga sällhet,
Du skyddar mot farlig sjukdom såsom epidemier
Och mot förtida död –
Jag bugar mig inför dig, modern av önskeuppfyllande aktiviteter.

Du, gyllene Parnashavari, sitter på en lotustron,
Ditt främre ansikte är gult, det högra blått och det vänstra vitt,
Ditt hår i en knut på hjässan, i all din stora prakt –
Jag bugar mig inför din heliga kropp; dakinin som förlänar förverkligande.

Du, den lovprisade, är förkroppsligandet av visdom och medkänsla,
Du står i ett eldhav, med lågor som vid tidens slut;
Med dina tre ansikten och sex armar ter du dig fruktansvärt vredgad –
Jag bugar mig inför dig, vars ena ben är utsträckt och det andra böjt.

Du, med klädnad av löv, håller pil och båge,
Stridsyx och knippe av kvistar;
Parnashavari, du uppvisar hotfull mudra och håller en vajra –
Jag bugar mig inför dig, stora moder och varelsers beskyddare.

OM PI-SHA-TSI PAR-NA-SHA-WARI SARVA MA-RI PRA-SHA-MA-NI HUNG

Genom denna dygd,

Må jag skyndsamt uppnå Parnashavari

Och utan undantag leda alla varelser till detta tillstånd.

~Hämtat ur Drikung Kyobpa Jigten Sumgöns samlade verk.

[Denna sadhana och betydelsen av mantrat finns på

<https://www.ratnashri.se/HyllningParnashavari.pdf>

Video med svenska undertext finns på <https://www.youtube.com/watch?v=PucN5EQQjYE>